

## Vælgernes dagsorden

### De tolv vigtigste emner for vælgerne

1. Sundhedspolitik
2. Økonomisk politik
3. Beskæftigelsespolitik
4. Socialpolitik
5. Uddannelsespolitik
6. Skattepolitik
7. Kriminalitet og retspolitik
8. Flygtninge- og indvandrerpolitik
9. Miljø- og klimapolitik
10. Familiepolitik
11. EU-politik
12. Forsvars- og sikkerhedspolitik



### Socialdemokraterne og SF prioriterer familie- og socialpolitik

Procentdel af partiernes vælgere, der finder de pågældende politiske emner »meget vigtigt«:

	Socialpolitik	Økonomi	Sundhedspolitik	Flygtninge- og indvandrerpolitik	Miljø- og klimapolitik	Uddannelsespolitik
Socialdemokraterne	42,1	34,5	45,8	17,8	26,7	36,3
Socialistisk Folkep.	50,0	29,6	49,6	22,4	30,4	40,2
Enhedslisten	62,1	30,1	42,0	39,3	50,5	41,4
De Radikale	21,4	36,1	31,3	25,4	35,6	39,7
Venstre	15,7	45,0	27,8	20,0	13,4	21,2
Konservative	13,4	47,5	22,9	16,3	13,5	23,6
Dansk Folkeparti	21,5	35,6	38,4	59,0	13,7	23,4
Liberal Alliance	13,3	54,0	20,2	20,8	13,7	22,6

Undersøgelsen er gennemført på baggrund af 6.897 respondenter, som har svaret i perioden fra februar 2010 til marts 2011, og er udarbejdet i et samarbejde mellem Gallup og Københavns Universitet, Institut for Statskundskab.

BERLINGSKE INFOGRAFIK/MALLING

KILDER/GALLUP OG KØBENHAVNS UNIVERSITET

**Dagsorden.** Sundhedspolitik ligger højest på vælgernes dagsorden. Men der er meget store forskelle på, hvad de enkelte partier vægter højest. En meget markant skillelinje går mellem rød og blå bloks vælgere, og det vil afspejle sig i den forestående valgkamp,

## De blå er til økonomi og de røde til socialpolitik

Af Bent Winther  
// bewi@berlingske.dk

Spørger man vælgerne, er sundhedspolitik det vigtigste politiske emne lige nu skarpt fulgt af økonomisk politik og beskæftigelsespolitik, mens der er et mindre spring ned til de næste emner.

Det viser en af de største undersøgelser af vælgernes adfærd, som er foretaget af Gallup i samarbejde med Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Undersøgelsen baserer sig på næsten 7.000 besvarelser fra tilfældigt udvalgte vælgere og dokumenterer først og fremmest, at der er overraskende stor forskel på, hvad de enkelte partiers vælgere finder er vigtigt. Den mere markante forskel mellem rød og blå blok i dansk politik er dermed ved at manifestere sig i vælgerkorpset.

»En ting er, at partiernes vælgere mener, at nogle er bedre end andre inden for et bestemt politikområde. Men den her undersøgelse viser, at der også er en markant forskel på, hvad de overhovedet finder vigtigt,« siger Karina

Pedersen, lektor i statskundskab på Københavns Universitet.

Hun mener, at der er tale om meget markante og overraskende forskelle mellem de to blokkes prioriteringer.

»Der er altså også en vælgermæssig grund til, at de borgerlige partier gerne vil have den økonomiske politik på dagsorden, og at oppositionen forsøger at få velfærd og socialpolitik som det dominerende tema. Det modsvarer, hvad deres vælgere finder vigtigt,« siger hun.

### Økonomi kontra forsvar

I den aktuelle diskussion om regeringens 2020-plan om tilbageværende og kommunernes økonomi vil den blå blok fokusere på forbedringerne af samfundsøkonomien, mens den røde blok naturligt vil fremhæve de sociale og fordelingsmæssige aspekter af indgrebene.

Den prioritering flugter med, hvad deres vælgere mener er vigtigst. En Gallup måling viste her i avisen torsdag, at 41 procent af vælgerne vurderer, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er den bedste garant for en

ansvarlig økonomisk politik, mens 29 procent mener, at Helle Thorning-Schmidt (S) er bedst. Når den fordeling ikke slår direkte igennem i vælgernes tilslutning til partierne, er det netop, fordi vælgerne vægter de politiske områder forskelligt. Med andre ord: Thorning-Schmidt kan godt leve med at være bagud på den økonomiske politik, så længe hun er foran, når det gælder de områder, som den røde bloks vælgere finder vigtigst.

### Vælgernes ønsker

Kortlægningen af vælgernes dagsorden viser i øvrigt at:

■ Liberal Alliances vælgere finder relativt set økonomisk politik mest vigtigt blandt alle vælgere.

■ Enhedslistens vælgere vægter økonomisk politik lavest blandt de opstillede emner, efterfulgt af SF.

■ SFs, Enhedslistens og de socialdemokratiske vælgere finder alle, at socialpolitik er det vigtigste emne blandt de opstillede.

■ Radikale vælgere prioriterer »klassisk radikalt« ved at finde forsvars- og sikkerhedspoli-

tik mindst vigtigt og uddannelsespolitik mest vigtigt blandt de opstillede emner.

■ Både de Radikale og Dansk Folkepartis vælgere stikker på nogle områder ud fra deres bloks prioriteringer.

■ Samtlige partiers vælgere finder forsvars- og sikkerhedspolitik mindst vigtigt blandt de opstillede emner. Dog med undtagelse af DFs vælgere, der finder miljø- og klimapolitik mindst vigtigt.

■ Oppositionens vælgere vægter miljø- og klimapolitik højere end regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

■ Miljø- og klimapolitik er af størst betydning for de Radikale og Enhedslistens vælgere og af mindst betydning for DF-vælgere.

■ DFs vælgere vægter flygtninge- og indvandrerpolitik markant højere end de øvrige vælgere. Hos Venstre og Liberal Alliance indtager flygtninge- og indvandrerpolitik en tredjeplads, mens det for socialdemokrater ligger tredjesidst og hos SFere næstsidst. ■